

23/9 1966
**Byggnadslov
i Nordmaling**

Nordmaling (VK) Det var sommarstugebyggarnas dag vid Nordmalings byggnadsnämnds sammanträde på torsdagen. Sex byggherrar fick byggnadslov för fritidshus men endast under förutsättning att de inkommer med en av hälsovårdsnämnden godkänd vatten- och avloppsutredning. Av viktiga frågor i övrigt kan nämnas att byggmästare Klas Gustafsson fick rinvingsstillstånd för ledugården på Draken nr 22 och tillstånd att under vissa förutsättningar igångsätta schaktning på tomt.

Byggnadsnämnden ämnar där uppföra ett träningshus med 18 lägenheter. Ytterligare ett flerfamiljs-husbygge beräknas komma i gång under hösten. Där blir byggnadsingenjör Nils Eric Ericsson byggherre. Han har tidigare fått byggnadslov för tomt nr 7 i kv. Thor. Han sökte nu hos nämnden att tillfälligt parkeringsförbud, förslagsvis fram till den 1/7 1967, införs på Kyrkogatans västra sida. Byggnadsnämnden gav sin välsignelse till anhållan och överlämnade den med tillstyrkan till trafiknämnden. Samtidigt beslutade nämnden föreslå att parkeringsförbud införs på östra sidan av Storgatan mellan Nygatan och Stallgatan. P-förbud efter samma sida finns tidigare mellan Kungsvägen och Nygatan.

Byggnadslov för sommarstugor beviljades Evert Eriksson, Bjurholm, (Ava 7:1), Bo G Långström, Nordmaling, (Ava 5:11), Gustaf Nilsson, Husbyn, Husum, Kivillskär (Ava 1:17) Reinert Johansson, Aspeå, Lögdeå, (Ava 5:12), Torsten Braxenholm, Nordmaling, (Järnäs samf) samt Sven Nyberg, Nordmaling (Bredvik 7:23). För samtliga dessa sommarstugebyggare gäller som in-vårdsnämnden godkänd vatten- och avloppsutredning presenteras. Förutom dessa beviljade byggnadslov förelåg en rad ansökningar om lov för fritidsbebyggelse som fick bordläggas i avvaktande på planutredningar.

Bygga ut sin sommarstuga får Harald Wallander, Levar, Nordmaling, lov till att göra på Järnäs 2:6 och Allan Arvidsson, Nordmaling, fick byggnadslov för uthus vid sin sommarstuga på Järnäs 1:15.

Johan Jakobsson, Rundvik, fick byggnadslov för garage på Lögdeå 2:30, Sigfrid Schumacker, Levar, Nordmaling, lov för simbassäng och Sven Hägglöf, Nordmaling, får bygga altan till sitt egna hem i kv. Rektorn.

Nordmalings motorbåtsklubb har fått tillstånd att bygga ut en stenpir vid småbåtshamnen och Norrlands Möbler i Norrfors byggnadslov för tillbyggnad av sin industri. Garage vid sina fastigheter i Norrfors får Norrfors Handel och Bröderna Sundström bygga. Byggnadslov för garage fick även Arild Andersson och Sven Olof Sandberg båda i Rundvik samt William Waringstam, Nordmaling, för biluppställningsplatser med skärmtak på tomt nr 10 i kv. Svea. Verkstadsägare Alvar Bäckström, Levar, fick slutligen byggnadslov för utbyggnad av sin bensinstation.

Att opartiskt besiktiga två egna hem vid vars uppförande konstaterats en del felaktigheter och brister, utsåg nämnden LPS arkitektbyrå, Umeå. Efter att arkitektbyrån inkommit med yttrande kommer nämnden att ta ställning till framförda klagomål. Upprättad stadsplan för kv. Stocken i Rundvik skall utställas. Vidare beslutade nämnden uppdraga åt ordföranden Karl Björklund och byggnadsingenjör Sture Hansson att

50 år fyller den 1 oktober fabriksarbetaren Ragnar Mauritz Aberg, Rundviksverken.



Han är född i Rundvik och har varit knuten till industrin allt sedan han slutade skolarbetet. I mer än tre decennier har han haft sin arbetsplats inne i masonitefabriken där han är pressare. Känd och uppskattad är han för sina insatser som sångare, och för sitt kyrkliga arbete i Rundvik. Som sångare var han tidigare verksam i manskören, men är numera knuten till kyrkokören. Inom kyrkan arbetar han som söndagsskollärare och är även aktiv inom Nordmalings kyrkobrådrådet. Han är också mycket intresserad av friluftsliv och är ordförande i Rundviks motorbåtsklubb, där han utträttat ett förtjänstfullt arbete. Hans insatser för den goda småbåtshamnen, som nu finns i Rundvik har blivit mycket uppskattade.

30/9 1966

29/9 1966

50 år fyller i dag, torsdag, valkman Alvar Strandberg, Aspeå, Lögdeå.

Strandberg är född i Aspeå, där föräldrarna hade jordbruk, som han sedan övertog. Han skötte detta samtidigt med sitt arbete vid industrin i Rundvik. Under många år arbetade han vid masonitefabriken som pressavdelning, men är numera anställd som väktare.

Sedan ett 30-tal år är han trogen medlem i Nordmalings baptistförsamling. Strandberg är också aktiv i Rundviks pistolklubb.

berg är också aktiv i Rundviks pistolklubb.



I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen sågverksarbetare Per Anders Hardy Eriksson, Rundviksverken, och affärsbiträdet Gullan Ingegård Nyberg, Nordmaling, dotter till hemmansägare Martin Nyberg och hans maka Ingegerd, Högland, Baggård. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. Efter vigseln gavs middag på Levar hotell. (Foto: Alfons, Nordmaling)

I Lövångers kyrka vigdes på lördagen skogsarbetaren Karl Henrik Andreas Söderlund och apotekstekniker Siv Yvonne Nilsson båda från Selet, Lövånger.

21/9 1966 CIS

**Bilsmitare
inför rätta
i Nordmaling**

Vid tisdagens tingsförhandlingar i Nordmaling stod en yngling åtalad för rattonykterhet, vårdslöshet i trafik, vållande av svår kroppsskada samt smitning. Försöket till smitning betecknade distriktsåklagaren som ett ovanligt rusligt och fräckt tilltag vittnande om stor hänsynslöshet.

Det var vid 3-tiden natten mot den 20 februari i år som händelsen inträffade. En mindre bil fullastad med ungdomar, därunder tre i framsätet, råkade i kurvan vid samrealskolan i Nordmaling i sladdning. Bilen gick över på vägens högra sida och träffade där en gående man. Vid påkörningen ådrog sig den gående en rad svåra skador och är ännu långt ifrån återställd. Efter sammanstötningen gick bilen över på vänstra sidan och blev där stående i en snövall.

En bil — ett vittne — stoppades och olycksbilens förare bad dem i bilen att ta hand om den skadade och föra denne till sjukstugan. Mannen lyfste in i bilen. De som orsakat olyckan vägrade dock att följa med.

Vittnet berättade inför rätten att olycksbilisten sagt att: Jag måste färdas, jag är inte nykter och vi skall inte dra in polisen i det här.

Nordmalingspolisen, som larmades av vittnet, fann senare olycksbilisten sovande i sitt hem. Det blev blodprov som visade en promillehalt över 0,5 men ej över 1,5.

Den åtalades försvarare erkände rattonykterhet men bestred övriga åtalspunkter.

Dom i målet meddelas den 4 oktober.

En ägare till ett större lastbilsåkeri dömdes till 10 dagsböter för att en av hans lastbilar vid flygande besiktning befunnits ha en del mindre brister. Åkertiägaren erkände att han väl visste att han hade "ägareansvar" för sina bilar men visste ej hur han skulle kunna bemästra detta.

Anställda chaufförer hade fått skrivliga förordningar att de ej skulle köra ut med bilar behäftade med brister. Dessutom var mannen åtalad för att han underlåtit skrotningssamla en lastbil som han lä-

22/9 1966 Nordmalings ungdomar för lätta mot Bygdeå

Nordmaling (VK) Det lyckades inte för Nordmalings skol IF:s unga garde att betvinga Bygdeå yrkesskolelever i Robertsfors — av en betydligt äldre årgång. Valter Hammarström, som dominerade i försvaret, är 39 år och är fortfarande aktiv fotbollsspelare liksom målvaktern

Nu var även Bygdeås lag — yrkesskolelever i Robertsfors — av en betydligt äldre årgång. Valter Hammarström, som dominerade i försvaret, är 39 år och är fortfarande aktiv fotbollsspelare liksom målvaktern

sitt mål. Karl-Gunnar Larsson. Därtill fanns t ex i kedjan Karl Göran Jansson och Rolf Isberg — två med rutin och krut i kängorna. De gjorde för övrigt var

Nordmaling började rätt bra. Låg över spelmässigt i första halvlek och visade ett lovande konstruktivt spel. Framför mål blev det dock stopp. En gång var pojkarna dock ytterst nära ett göra mål men Karl Gunnar Larsson nådde bollen med fingertopparna och kunde tippa över till hörna.

— Mina grabbar fick närmast en chock när de fick se motståndarlaget, berättade Rabbe Sjöberg, Nordmaling.

— Om vi tar i betraktande att våra motståndare var betydligt äldre tycker jag att mina pojkar höll spelet uppe riktigt bra. Gästernas större tyngd tog dock ut sin rätt till slut.

Sen bör även noteras att Nordmaling vann slantsinglingen och fick börja och spela med den hårda vinden och solen i ryggen. Bengt Wall i nordmalingsmålet gjorde en fin insats. Klarade många svåra bollar. Lugnt och säkert spelade även hb Tore Agren och för en rad fina kombinationer svarade vidare vi Hans Göran Sjölund, Tommy Lindström, Nordmalings lagkapten, gick center. Som "spjutspets" hade han dock svårt att skapa några verkliga farligheter mot det "tunga" Bygdeåförsvaret.



Nordmalings hi Leif Nyberg försöker att lista sig förbi Bygdeås försvarsmur, men den här gången lyckades det inte.

16/9 1966 Allt fastare mittenallians i Nordmaling

Folkpartiet och centerpartiet i Nordmaling går i år fram till kommunalvalet med ett gemensamt handlingsprogram. I detta konstaterar man, att samarbetet mellan mittenpartierna tagit allt fastare form. Det gäller inte minst på det kommunala planet med gemensamma gruppansammanträden inom fullmäktige-grupperna osv, ett samarbete som har alla möjligheter att ge positivt resultat eftersom de båda partierna tillsammans för närvarande förfogar över nära hälften av fullmäktige-representationen.

De båda partierna har också beslutat om fortsatt samarbete under den kommande 4-årsperioden, som årets kommunalval innebär. Handlingsprogrammet upptar 9 punkter:

1. Stoppa folkminskningen inom kommunen genom effektiva åtgärder för att åstadkomma ökad sysselsättning. Industrilokaliseringsträvandena måste vidgas så att hela kommunen i möjligaste mån kan göra sig nytta av desamma. De redan befintliga industriernas verksamhet skall underlättas.
2. Långsiktig planering på det ekonomiska området.
3. Rättvis fördelning av byggnadskvoten mellan tätort och glesbygd

4. Upprustning av vägnätet bör genom kommunala uppvakningar påskyndas. Fortsatt kommunalt stöd för utbyggnad av det enskilda vägnätet.

5. Ungdomsproblemen måste beaktas genom kommunalt stöd till ungdomsarbete, idrott och övrig fritidsverksamhet.

6. Utvidgning av hemhjälpverksamheten.

7. Förbättrad äldreomsorg.

8. En aktiv medverkan till att vatten- och avloppsproblemen lösas inom hela kommunen.

9. Ett ökat stöd till ordnandet av ytterbelysningar i kommunen.

13/9 1966 Nordmaling igen: Vem skall betala?

Det är inte bra när det gäller rättplågan vid sjukhemmet som Nordmalings hälsovårdsnämnd visar sin aktivitet. Nämnden har även skrivit till landstinget och frågat vem som skall betala kostnaderna för polioannonseringen, vilken varje år drar till stora belopp. Hittills i år har man i Nordmaling annonserat för 1. 684.50 kronor.

Nämnden säger att annonserna om polioymningen sköts av distriktsköterskorna i samråd med distriktsläkarna. Hälsovårdsnämnden blir dock aldrig tillfrågad trots att annonserna är undertecknade av hälsovårdsnämnden och räkningarna skickas dit. Nämnden undrar om detta är riktigt med tanke på att landstinget övertagit all sjukvård och därför

borde kunnat samordna denna annonsering.

Hälsovårdsnämnden säger avslutningsvis att den ej ställer sig avvisande till att medverka till en god anslutning till polioymningarna, men den vill ha ett klart uttalande från landstinget om vem som skall betala annonseringen. Skrivelsen är undertecknad av hälsovårdsnämndens ordförande Rolf Dalén.

15/9 1966

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 214 torsdagen 15 september 1966

Kvinnor i mitten möttes i Nordmaling

Nordmaling (VK). Ett något anmärkningsvärt valmöte bjöd på söndagskvällen folkpartiets och centerpartiets kvinnodistrikter på i Nordmaling. Temat var "Mänskan i centrum". Kommunier. Bengt Nordfeldt, Vindeln, angav med sin inledning om "Vår ungdom och våra hem" ämnet för kvällen medan ordförandena i respektive kvinnodistrikter, fru Ulla Örring, Teg, och fru Svea Wiklund, Bygdajilm, svarade för den mera politiskt betona delen. Trots det dåliga vädret, med regn och rusk, hade ett 50-tal mött upp.

Underligt nog har ungdomsproblemen kommit något i skymsundan i valrörelsen, ansåg kommunier Nordfeldt. Detta trots att det borde vara just kring hem, barn och ungdom våra tankar bör kretsa. Under de senaste årtiondena har något av en revolution inträffat. Vi har fått en flykt från landsbygden av ej tidigare så stort mått, medförande koncentration till tätorterna. Och därmed hopar sig problemen. Det bubblar under ytan och man frågar sig, hur skall framtidssambaliet utformas.

Gamla fridomar och dogmer rivas. Hemmen omkastas och skoldervisningen får ny gestalt. Omvandlingen går fram som en bavin. En hel ny livsrytm har kommit. I dess följdepar har de unga fått många problem att brottas med. Det är barn att konstatera, att ungdomsbrottligheten ökat liksom bruket av sprit och narkotika.

Vissligen kan vi dessbättre säga, att de flesta av våra ungdomar anpassat sig på ett positivt sätt i sambaliet. Det skall vi vara mycket tacknöjda för. Men alltför många tragedier rullas upp.

VEMS ÄR FELET?

Regeringens, skolans eller hemmens? Säkert bär alla en del av skulden. Motståndet mot kristendomsundervisningen i skolan är dock ingenting positivt som vår regering genomtruffat. Och man kan fruga sig varför regeringen är så rädd för att låta de unga höra sann kristendom? Varför tex måste kristendomsundervisningen utsättas för en extra granskningssämnd?

Detta när man har statsministrars ord på att "med den kristna ungdomen har sambaliet inte haft några problem".

Hemmen torde dock ha största ansvaret för vår ungdoms framtid. Den livsrytm som genomryr våra hem blir lätt de ungas. De som har ungdomarna hemma bör låta dem växa upp i en miljö av förtroende och ansvar. Den som vill de ungas bästa får ej längre stå passiv och anonym.

FLERA KVINNOR

Fru Ulla Örring, ordförande i folkpartiets kvinnodistrikter, drog en lina för ökad kvinnorepresentation i landstinget och kommunalfullmäktige. Varför skall det sitta 93 män men bara tre kvinnor i landstinget? Tinget, som till stor del skall fatta beslut i värdryken, där kvinnor sedan århundraden tillbaka kanske har den

bästa erfarenheten.

Bidrag till familjedaghem, högre barnbidrag och vårdnadsbidrag till barn i lägre åldrar, ökat stöd för vård av långtidsjuka och bättre bidragssjälfigheter till de handikappade, var några av hennes önskemål. Roligt att två kvinnogrupper kan samlas på detta sätt, anförde fru Doris Rosen Dahl, husmor på Bjurholms ajulstuga. Hon är suppleant för första namnet på en folkpartiets landstingspolitik. Låt oss sammas med något av pionjäranda i landsorna. Det är ju samma problem vi har att brottas med. Och vi har att se till att vi får fram kvinnor på valbar plats. Det behövs att kvinnor får sitta i landstinget.

Ökade bidrag till vård av långtidsjuka i hemmen är ett av hennes önskemål. Nu utgår ett landstingsbidrag med 200 kr, det var bara för något år sedan hälften. Det är alldeles för lite menade hon. Se bara vad vårdavgiften kostar på våra sjukhus. För att nu inte tala om besatren.

STÖD AT UNGDOMEN

Fru Ulla Strömberg, Nordmaling, folkpartikandidat till Nordmalings kommunalfullmäktige, sa sig vara mest intresserad av ungdomsproblemen. Självt har jag tre pojkar och jag tycker att vi rent allmänt bör fin ungdom i Nordmaling. Men de behöver mera stöd från kommunens sida.

Det har varit intressant att se hur den nya skolan vuxit fram ansåg fru Gudrun Jakobsson, Levan,



Kvinnor som kandidater i söndagens val, från vänster fru Ulla Strömberg, Nordmaling, fru Gudrun Jakobsson, Nordmaling, sjuksköterskan fru Doris Rosen Dahl, Bjurholm, fru Svea Wiklund, Bygdajilm och fru Ulla Örring, Teg.

centerkvinnorna i Nordmalings kommunalfullmäktige sedan åtta år och på dagtid lärare i skolan. Grundskolan är en god idé vad att satsa på. Alla ungdomar får sin rättmätiga chans. Vi har fått fina lokaler i Nordmaling, men kanske inte tillräckligt fina, menade hon. Den gamla avdelningen passar inte in i den nya skoltypen. För att nu ta ett exempel. Hon var även av den mening att elevantalet i klasserna bör medbringas. Med den individuella undervisning som bör den nya skolan till är det inte lätt att ha 30-talet ele-

ver. Sen gäller det inte bara att ha fina skolor. Den nya skolformen kräver mera utrustning för att den ska ge de resultat vi önskar. Eleverna ska känna trivsel. Skolan ska ge varje elev ett meningsfullt arbete. Lyckas vi med det har vi genomfört grundskolans fina idé. Var därför inte så njuget med medel till skolans utrustning menade fru Jakobsson.

MITTENALTERNATIVET

Fru Svea Wiklund, ordförande i centerpartiets kvinnodistrikter, slog fast, att årets valrörelse verkar

hårdare än tidigare. Mittenpartierna har blivit ett kraftigt alternativ till regeringspolitiken, sitt stopp för pristakarutsläppen, menade hon. Låt oss få en rundabordskonferens om priserna. Vad det gäller sociala förmåner ansåg hon det ekonomiska läget så kärt att man nog bör vara försiktig att komma med nya krav. Men, frågade hon, kanske det varit bättre att se långtidsjukvården de medel som nu tagits i anspråk för slöpande av sjukvårdens dagarna. Sitt stopp för prishöjningarna och ökat skattetryck som ett led i skapandet av ett lyckligare sambal. Ett sam-

19/9 1966 Kommunal musikskola föreslås i Nordmaling Rekordstat för skolorna

Nordmaling (VK) Skolstaten i Nordmaling har ökat med en dryg miljon jämfört med innevarande års stat. Skolstyrelsen har i dagarna fastställt sitt statförslag för 1967 och det balanserar på hela 6.052.400 kr. Intäkterna, huvudsakligen i form av statsbidrag, beräknas till 2.509.287 kr. Kvar står en kostnad med 3.543.113 kr. att betalas med skattemedel. Det innebär att betydligt mer än hälften av kommunalskatten går till skolväsendet.

Skolmåltiderna beräknas kosta 563.040 kr. mot 492.500 för innevarande år. Skolskjutsar och inackorderingar 542.252 (455.000). Skolbibliotek 37.500, simundervisningen 15.000. Grundskolans kostnad ökar med nära en halv miljon, från 2.814.000 till

3.252.400 kr. Men där kommer självfallet också den största statsbidragsposten, som uppgår till nära 2,5 milj. Yrkesskolan däremot reducerar sina utgifter från 182.300 kr till summa 18.000 kr. och samrealskolan försvinner helt ut ur bilden.

En nyhet för den nya skolstaten är, att man föreslår inrättandet av en kommunal musikskola, där man räknar med en frivillig musikundervisning för 105 elever, varav 30 äldre än 14 år. Resten från årskurserna 3-6. De instrument som beräknas komma i fråga är flöjt, gitarr, fiol och piano och eventuellt andra blåsinstrument. Skolan kräver därest kommunalfullmäktige säger ja till projektet, heltidsanställd musiklärare. Den totala kostnaden för musikskolan beräknas till 29.250 kr. Intäkter, i form av elevavgifter med 10.500 kr och statsbidrag med 3.750 kr, uppgår till halva kostnadsbeloppet och i kommunalt stöd behöver den nya skolan ca 15.000 kr. På kapitalsidan begär styrelsen vidare 75.000 kr till projektering av lågstadiebyggnad och simhall vid centralskolan i Nordmaling. I övrigt blir det ett relativt byggfritt år för skolans vidkommande.

STUDIEREKTOR

En nyhet på undervisningsplanet är, att skolstyrelsen utsett studierektor. Därmed har skolan fått en tredje rektorstjänst. Till studierektor har styrelsen förordnat ämneslärare Håkan Pettersson (vikariat tills vidare). Som deltidsanställd rektor och ämneslärare vid kommunens yrkesskola har förordnats ingenjör Ove Granlund, Norrfors.

Brottsstatistik

Stockholm (TT) Under augusti kom sammanlagt 36.271 brott mot brottsbalken (utom fylleri och förargelseväckande beteende) till polisens kännedom enligt statistiska centralbyrån. Motsvarande siffra för augusti 1965 var 36 856.

Under augusti i år förövades 116 (augusti 1965:87) inbrott i kassaskåp, kassavalv o dyl 7 505 (7 338) övriga inbrottsstölder samt 2 564 (3 627) biltillgrepp. Vidare anmäldes under månaden 76 (84) våldtäkter samt 109 (123) rån.

Antalet fall av rattfylleri och rattonykterhet uppgick till 1.787 mot 1 794 i augusti 1965.

10-årsjubileum i Nordmaling för "Lingonkungen" Axel Hägg

13/9 1966
Nordmaling (VK) I år kan "Lingonkungen" Axel Häll, Bollnäs 10-årsjubileras som lingonuppköpare i Nordmaling. 1.000-tals ton lingon har han under dessa år köpt upp och exporterat söderut. I fjol 270 ton men detta år, jubileumsåret, blir troligen det sämsta. Detta trots rekordhöga priser. Upp till 3:-kr kilot för rensade och 2:70 för orensade bär har betalats i år. Importen från Finland har dock medfört att priserna dalat något.

Förra året kunde Axel Häll under den dryga månad säsongen pågick sända en långtradare mest varje dag. I år har han hitintills bara fått in några 10-tals ton. Nu är det inte så att Häll köper in alla dessa lingon. Det mesta tar han över från lanthandlare runt om i bygderna från Sävar i norr till Överhörnäs i söder.

Alla orensade bär sänder han till ett stort centralrenseri i Bollnäs. Detta trots att han i fjol ställde upp en lingonrensningsmaskin i Levar. Att rensa själv bär sig dock dåligt anser han. Räkna man bort vad arbetskraft och avans tar blir det ingenting över.

VAN PLOCKARE

— Jag har hållit på med lingon sen jag var liten pojke, berättar Axel Häll. Hälsingland är ju känt för att vara rikt på lingonmarker. Höstarna igenom brukade vi vara ute och plocka.

Det är en konst att plocka lingon, menar han. Alla klagar över att bären ligger inbäddade i så mycket ris och avfall. Men varför inte plocka undan riset först och ta lingonen sen.

Nu finns det ju så fina plockare. De breda. Med dem kan man ju gå fram med en skördetröska.

Jag minns en gång hemma när jag plockade 240 kg på en enda dag. Men då vill det förstås till att det är gott om bär.

Det var som sagt 1956 jag åkte mot norr för att köpa upp lingon. När jag kom till Nordmaling såg jag att här borde finnas goda förutsättningar, och det visade sig hålla. Ovanligt mycket lingon plockas här i trakten och som regel är bären av mycket fin kvalitet.

EXPORTBÄR

Sen 1956 har som sagt Axel Häll "Lingonkungen" kallad varje år kommit till Nordmaling, och föreningen har han haft en svår konkurrent.

Frånsett de bär som kommer in Bollnäs som i sin tur har export från Bollnäs som i sin tur har export till ett renseri i hur underligt det än låter, till Norge, Tyskland och Amerika där man tydligen inte är självförsörjande på skogens röda guld.

Anders



Prima lingon konstaterar "Lingonkungen" Axel Häll.

6/9 1966

Trean vinkar för Rundvik

Rundvik kan vara ganska säkert på att bli div. III-lag nästa säsong. När fyra omgångar nu återstår i södra västerbottensfyran leder man nämligen serien med "klara" tre poäng och det ser ut att vara ett nästan lika säkert utgångsläge som Holmsund har i div. II Norrland.

Rundvik har för närvarande 21 poäng. Därefter följer Sörmjölle och Vännäs på 18 poäng och de är de enda lag som möjligen kan hota Rundvik.

De tre inblandade lagen har följande spelprogram kvar:

Rundvik: Tvärälund (h), Sörmjölle (b), Hörnefors (h), Vilhelmina (b).

Vännäs: Hörnefors (h), Bjurholm (b), Sörmjölle (h), Tvärälund (b).

Sörmjölle: Sandvik (b), Rundvik (h), Vännäs (b), Furunäs (h).

Rundvik tar förmodligen i full pott i matcherna mot Tvärälund, Hörnefors och Vilhelmina, vilket skulle betyda att seriesegern är klar. Man har alltså "råd" att förlora bortamatchen mot Sörmjölle.

Såväl Sörmjölle som Vännäs har ett svårt program kvar och dessutom ska de båda lagen mötas inbördes. Det skulle betyda att det troligen räcker om Rundvik vinner sina två återstående hemmamatcher (jämför med Holmsund!)

Sörmjölle hade säkert kunnat konkurrera på allvar om seriesegern om man inte inlett serien på ett så svagt sätt. Man förlorade nämligen de fyra första matcherna i våras, men har sedan dess tagit 18 poäng av 20 möjliga!

Gunno

Vilhelminas målvakt Bertil Wrede arbetade inspirerat vid bortamatchen mot Sandvik, men kunde inte förhindra förlust med 3-0.



Djupsjö handel upphör Tre byar utan linjebil

Nordmaling (VK) — Jag har aldrig haft en så givande dag som denna, sa åkeriägare Gustaf Norberg, Nordmaling, efter sin sista tur på sträckan Nordmaling — Baggård — Djupsjö — Högland — Stavsjöholm — Sunnansjö — Olofsfors, som mjölktransportör och linjeinnehavare. Efter 12 år som ägare av linjen lägger Norberg av och byarna Djupsjö, Högland och Stavsjöholm förlorar därmed sin enda linjebil. Dålig lönsamhet och svikande underlag är anledningen. Södra Västerbottens mejeriförening skall hädanefter ombesörja mjölktransporten i egen regi. Någon gods- eller personbefordran blir det inte mera.

Även köpman Sven Olsson, Djupsjö, har så att säga funnit tiden mogen att slå vantarna i bordet och stänga sin butik, Djupsjö handel. Därmed blir byn utan affär.

Det var 1920 som köpman Oskar Jakobsson öppnade affär i Djupsjö. Drev den till 1938 då Sven Olssons far Einar Olsson tog över. Han hade den till 1952. Då kom Sven Gunnar Österberg, Levar, och drev lanthan- deln i tre år eller till 1955 då Sven Olsson tog vid.

SVART FA VAROR

— Ni går det inte längre, menar Sven Olsson. Utvecklingen på landsbygden är sådan. Under de år jag haft affären har byn minskat med ett 25-tal familjer. Därtill kommer att bilismen till stor del ändrat folks köpvänor. Och nu när linjebilen dras in har det även blivit svårt att få varor hit upp.

Riktigt dåligt har dock inte affären gått under senare år. Tvärtom, anser Sven Olsson, denna sommar tex har det varit rätt många turister som hyrt in sig i ödegårdar här i byn och jag skulle tro att vi i framtiden kommer att få se än flera turister här.

En bidragande orsak till att Djupsjö mister sin handel och turbilen är att postverket infört lantbrevbäring inom berörda byar. Tidigare har

Sven Olsson varit postombud i Djupsjö. En orsak till att byborna varje dag kommit på besök. Linjebilen kom med posten.

När posten så själv tog hand om distributionen blev bärigheten för linjen sämre. Dessutom kalkylerar Norberg med att mjölkproduktionen troligen kommer att minska i byarna liksom gods- och personbefordran.

UPPSKATTAD

Alltnog, Gustaf Norberg tog själv sin Mats ur skolan. På sista dagen uppvaktades han av mjölkproducenterna och andra trafikanter efter linjen. En penninggåva hade insamlats som tillhopp gav ett gott bevis på uppskattning för gjorda tjänster.

Mjölklinjen kom till i slutet på 20-talet. Bussägare J. P. Holmlund, Nordmaling, satte in en lastbil på sträckan Sunnansjö-Baggård. Det var inte mycket mjölk på den tiden. Nuvarande direktör Folke Holmlund körde under ett par års tid runt. Hörde då tidvis en personbil med släpvagn. In på 30-talet tog åkeriägare Adolf Johansson, Nordmaling, över transporten efter "ringlinjen" och när Djupsjö 1934 fick väg sträcktes turen ut dit upp. För ett antal år sedan började bilen gå upp till Högland och på 60-talet även till Stavsjöholm.



Köpman Sven Olsson, Djupsjö, har vacker utsikt från sin affär men utsikterna att driva en lönsam affär i byn anser han minimala.



Köpman Hilding Hörnsten väntar på bussen med varor. I bakgrunden affärsfastigheten som bommas igen den 1 september.

Anrik lanthandel i Hörnsjö upphör

— Det är klart att vi ekonomiskt skulle klara oss på affären även i fortsättningen, om vi bara haft hälsa och krafter att själva sköta den, säger fru Signe Hörnsten, maka till köpman Hilding Hörnsten, Hörnsjö. Nu går det inte längre. Den 1 september var sista dagen för deras affärsverksamhet, registrerad "Hörnstens". Makarna Hörnsten måste på grund av sjukdom lämna den affärsdisk, från vilken de snart i tjugo års tid betjänat kunder både från Hörnsjö och angränsande byar.

— Om omsättningen varit större, kunde vi ju ha anställt folk, säger fru Hörnsten, men som det nu är, går det inte. Skall det gå att bedriva handel, trots sjunkande befolknings-siffror, måste alla i bygden sluta upp kring sin affär. Så är inte fallet. Konsums varubuss gör sina turer två dagar i veckan och besöker på nasammaner varje gård i byn. Vidare kör ångbryggeriets bil och brobussar m.fl. vilka bidrar till minskad lönsamhet för lanthandlaren. Det kanhända är svårt att hejda den utveckling, som är för handen. För den som upptar verksamheten härefter blir det utan tvekan ett vägstycke. En och annan har uttalat sig positivt om att bli handlare, men hur det blir med det, får framtiden utvisa.

GAMLA ANOR

I samband med att järnvägen byggdes år 1891, kom till bygden, som tidigare kallades för "fjällbygget", en hel del bekvämligheter som post, handel m.m. Brattfors handels-förening öppnade filial i Hörnsjö och förste föreståndaren var Jakob Jonsson från Gräsmyr. Affären var i början inrymd hos hemmansägare P. E. Norén, men flyttades senare till hemmansägare Jonas Nilssons fastighet. Nilsson lät 1918 uppföra en fastighet närmare järnvägsstationen och sen dess har affärsverksamheten varit knuten dit. Fastigheten nedbrann till grunden 1950, men samma år uppfördes en liknande på samma tomt. Sedan Jakob Jonssons dagar har många affärsmän haft sin verksamhet i bygden. Bland andra må nämnas Isakssons & Ohlsson Tage

Molin, Bror Linder och sedan 194 Hörnstens affär. Först i kompanjonskap med Henry Hörnsten och sedan efter branden 1950 som egen företags-gare.

R. B.

Ny stadsplan för delar av Rundvik

1/9 1966
Nordmalings kommunalfullmäktige beslöt på tisdagen att enhälligt ge sitt stöd åt det senast upprättade förslaget till ny stadsplan för den nordöstra och nordvästra delen av Rundviks samhälle. Det innebär att arbetet med den nya infarten till Rundviksverken torde kunna påbörjas inom en inte allt för avlägsen framtid. Ett tiotal klagomål noteras visserligen från en del berörda fastighetsägare i samhället, men det är som regel klagomål av ekonomisk karaktär, underströk byggnadsnämndens ordförande i Nordmalings kommun, Carl Björklund, som inför fullmäktige presenterade det nya förslaget.

Fäderna godkände köpeavtal avseende fastigheten Lögdeå 510 om 66,548 hektar, ägare Albert Johanssons stärbhus. Köpeskillingen uppgår till 72 000 kr. Större delen av marken avses som utbytesmark för kommunalt förvärv av mark inom Rundviks samhälle. Vidare godkändes förvärv av en del smärre tomtområden i anslutning till Nordmalings gatu-nät. Kostnader som till större delen kommer att betalas av vägförvaltningen.

För iordningställande av ett antal tomter efter Skolgatan i Rundviks samhälle kommer ett område på 7 100 kvm att köpas från fastigheten Lögdeå 53. Fullmäktige beslöt godkänna förvärvet, och därest uppgörelse inte kan träffas med mark-ägaren kommer området att exproprieras.

För elektrifiering av fastigheten Ava 2:17, ägare fru Eva Landby, beslöt ett kommunalt bidrag på 4 500 kr.

Historiskt var det så till vida i samband med detta fullmäktige-sammanträde, att fäderna för första gången hade att ta ställning till förlust genom kommunalt borgens-åtagande i samband med bostads-lån. Det avsåg en fastighet i Norrfors och kommunen har att punga ut med 4 000 kr.

Det kom ytterligare problem i samband med bostadsbyggandet. Länsbostadsnämnden hade i en skrivelse påpekat, att för förbättring av en fastighet i Lögdeå måste kommunen teckna borgen för hela förbättringslånet på 25 000 kr. Kommun-nämnden, som förberett ärendet, gick på avstegslinjen och fäderna följde enhälligt nämndens förslag. "Njet" alltså.

Förslaget till vissa ändringar av den lokala hälsovårdsordningen godkändes. Ävenså utomplansbestämmelser för öar och skär i Nordmalings kustområde. D v s öar

och skär inom Öre, Järnäs, Bred-vik, Levar, Lögdeå, Rönholm och Ava skifteslag.

För asfaltering av planområdet utanför Nordmalings busstation beslöt fullmäktige lämna ett bidrag på 2 500 kr därest området omspänner minst 500 kvm. Länsstyrelsens remiss avseende taxa för taxitrafik godkändes. Enskilda vägen AC 739 i Lek-strand får ett tioprocentigt kommunalt bidrag, eller 400 kr.

I anslutning till sistnämnda ären-de ansåg ledamoten Evert Molin, Tallberg tidpunkten vara inne då ärenden av det här slaget, där full-mäktige redan fastställt ledar-normer för de kommunala bidragen, lämnar delegationsrätt för kommun-nämnden att besluta om de kommunala åtagandena. Även andra lik-nande ärenden av bidragskaraktär kan förekomma och fullmäktige upp-drog åt kommunalnämnden ett in-komma med närmare angivelse av arten av delegationsärenden.

HUR BLIR DET MED OLOFSFORS FLYGFÄLT?

Ledamoten Valdemar Nygren und-rade hur kommunalnämnden tänkt sig utvecklingen på Olofsfors flyg-fält. Måste fältet växa igen? Det finns tendenser som tyder härpå, menade han. Något måste göras. Kommun-nämnden fick i uppdrag att närmare skärskåda problemet och avge rap-port.

Kommunalfullmäktiges ordförande, jägmästare Ture Rylander, välkom-nade en ny ledamot välkommen till den beslutande församlingen, nämligen fru Gunhild Nilsson, Ledusjö, som närmast efterträder Lars-Olof Aström, som avflyttat från kommun-nen. Ytterligare en fullmäktige da-mot har lämnat domänerna, nämligen Vilhelm Lundberg, Norrfors, som flyttat till Sävar. Fullmäktige beslöt begära ny röstsammanräkning.

Rundvik kopierade blågult ...och nu hägrar serieseger

Rundvik gjorde en lika fin prestation som svenska landslaget på söndagen när man besegrade Hemmalaget Sörmlöje med 5-3 efter att ha legat under med 2-0 i halvlek. Även om svåraste konkurrenten Vännäs vann sin match mot Bjurholm vill det mycket till om seriesegern ska gå Rundvikarna ur händerna. Nu leder man nämligen serien med tre poäng när tre omgångar återstår och med kraft av en överlisen målskillnad behövs i praktiken bara en "pinne" till.

Spelansigt var nog Sörmlöje minst lika bra denna gång, men nu hade hemmamålvakten Lars Granberg sin stora svåraste dag och får fastslå att sig åtminstone två av Rundviks mål. Vi tänker då närmast på tredje och fjärde halvtidsmålet, som var direkt schabbe från Lars' sida. Arne Molander var vid båda tillfällen inte sen att utnyttja klotterns och målets kom inom loppet av en minut...

Nu var det inte bara målvakten som hade en dålig dag. Det gäller även samtliga spelare i uteförsvaret. I första halvlek gick det väsentligen utmärkt, men då hade heller inte Rundvik hittat sin riktiga melodi.

● BÅDE STRUTEN
Erik Eklund - Rundviks center alltså - presenterade sig även denna gång som den här seriens verkliga skyttekung. Han klev ut i två av lagets "strutar" och har sammanlagt i årets serie gjort inte mindre än 20.

Erik har alltså verkligen löd i högerjipan, men spelansigt är han desto anonymare. Han kan dock beaklymas för att vara överambitiös på planen, men nu är det ju förstas måls som räknas...

Arbetsvilligt i laget var i stället innern Charlie Gustavsson. Möjligen är Charlie lite för i bollen, men oenkligen värdefull. Han skötte även om det första reduceringsmålet, som gav laget en välbehövlig inspektion. Bra var även den andra innern Arne Molander, som visade sin påslagskraft vid de redan nämnda schabbelmålen.

● GENOMSKARARE
Rundvik satte i andra halvlek i Tore Ottosson i stället för Lars Becklund som ytter. Det blev ett lyckat schackdrag. Ottosson gjorde visserligen något större väsen av sig spelansigt, men slog ett par nästan genomsnittliga, som även gav utdelning i mål.

I Rundviks förvar var centerhalven Gösta Funen den bästa. Han hade dock utövat ett styra kollen i spelet mål efter en trasslig situation, men hans spel i övrigt faktorer en hel del. Även halven Kjell-Erik Svansson är värd ett omnämnande.

● MESSELYCHAT
Sörmlöjes förvar hade som sagt en målskyttad dag. Bland förwarden var Ivan Karlsson det stora namnet. Han svarade praktiskt taget ensem för lagets samtliga mål, dvs två "riktiga" mål samt var uppbyggman till Rundviks självsmål.

Av de övriga i Sörmlöjes kedjan kan Erling Karlsson och Rune Gustavsson nämnas.

MÅLEN: 1-0 Ivan Karlsson (10), 2-0 självsmål (2), 2-1 Charlie Gustavsson (47), 2-2 Erik Eklund (49), 2-3 Arne Molander (59), 2-4 d.o. (60), 2-5 Erik Eklund (75), 3-5 Ivan Karlsson, straff (80).

DOMARE: Holger Larsson, Umeå Gunnö

Bureå-Lövängar 1-0 (1-0)

MALGORARE: 1-0 Ake Dahlberg. ALLMAN SYN: Matchens tendens var tydligen "spöka och spring". Om det nu är så effektivt låter vi våra önske. Målet kom genom Ake Dahlberg, som stod klart offside. En gång så inte åttiominuten av linje domarna observerade detta.

Som sagt något större spel bjöds det inte på. De bättre i Bureå var Alge Åberg och Jönsson. Led Dahlberg, som inte sågade in i andra halvlek. Han gjorde så bra drän sig att han tog i fortsättningen för lika sig som ordnar i Bureås övertränga tropp.

Lövängar har ett jätte lag. Ch Sivlan, Andersson tillhörde Bureås dominerande spelare och plöjde mycket effektivt ned Lövängarna också.

Malå-Robertsfors 5-0

MALGORARE: 1-0 Gunnar Lindberg (12), 2-0 Bertt Stenlund (37), 3-0 och 4-0 Roland Olafsson, 5-0 Led Gustavsson.

ALLMAN SYN: Malå kunde lika gärna ha varit med 10-0 om man bara haft en gnutta mer tyngd i ledjan. Malå dominerade hela matchen, men gick onödigt ofta i Robertsfors offside-fällor. Hemmalaget hade rätt i för att ordna så många mål som möjligt under matchen och det resultatet i måstörskedet. 5 mål. Bäst i Malå var Erik Tjernlund och Bertt Stenlund i försvaret liksom nye backen Nisse From. I ledjan var Bertt Stenlund, Gunnar Lindberg och Led Gustavsson de klart bästa.

ROBERTSFORS hade sina bättre kort i Veikko Kuutio och Matti Andersson i försvaret medan ledjan bars upp av Kjell Sikkund och Sture Söderström.

DOMARE: Bengt Wahl från Ludvika.

Hörnefors-Tvärälund 4-5 (2-2)

MÅLEN: 0-1 Jan Johansson (16), 1-1 Hans Jonsson (28), 2-1 Hans Jonsson (37), 2-2 Ake Strandgren (42), 2-3 Sture Eriksson (56), 2-4 Birger Mattsson (63), 2-5 Sture Eriksson (70), 2-6 Hans Jonsson (77), 4-4 Sten Olof Hellman (81), straff.

ALLMAN SYN: Hörnefors lyckades inte att definierat sämra ett seriellkontrakt, när man på hemmaplan motte Junton Twvärälund. Spelet var dåligt och tempofattigt matchen igenom. Det visades med all tydlighet att det var två halvtid som möttes. Domsom var det en mycket irriterad situation på planen vilket gjorde att matchen gav ett annu sämre intryck.

I hemmalaget kan beröm endast ges till Göran Nordahl för hans goda kick och till Anders Elfvig för hans uppoffrande arbete. I övrigt var försvaret ständigt vidöppet och ledjan utan kombinationer.

Hör gåtterna hade försvaret en till synes lätt uppgift, men dålig märkning gjorde att Hans Jonsson kunde göra tre mål. Ledjan spelade stundtals hyggligt för att bland helt förvinnna. Den drivande kraften var som vanligt Ake Strandgren. Berom ges även till Birger Mattsson.

DOMARE: Ake Lindahl, Umeå.

Umeå IK-Sandvik IK 1-2 (1-1)

MÅLEN: 1-0 Hans Weström (5), 1-1 Björn Sjöström (17), 1-2 Sven Furberg (60).

ALLMAN SYN: Sandvik gjorde en av sina sämre matcher men trots detta kunde man börja båda poängerna mot UIK. Spelet förstades mycket av den hårda vinden i planens längsriktning. UIK var under den första halvleken det något bättre laget och skulle nog ha gjort fler mål än det enda man nu orkade med. I den andra halva Sandvik någgo mer av spelet. Om poängförhållningen skulle skett efter spelet så skulle man ha delat broderligt.

BAKT I UIK: Hå Stefan Olafsson, Hå Björn Alenius och Hå Hans-Erik Nishand.

BAKT I SANDVIK: Hå Kalle Löfgren, Hå "Pöy" Ogdlund och Hå Björn Sjöström.

DOMARE: Kurt Haksson, Vindeln.



Skyttekungen Erik Eklund krävar för kung och Rundvik när han här ökar sitt lags ledning till 5-2. Sörmlöje-förvararna som förgiftas försöker avlösa situationen är Rolf Norrman och Staffan Johansson. T. v. Rundviks Arne Molander.



Huvudet högre är här Rundviks Arne Molander i en fräsig nickduell. Men nu hade förträda Sörmlöjes Ove Norrman ett handskapp, då han även "pö riktiga" är ett huvud kortare...

Rundvik kopierade blågult ...och nu hägrar serieseger

Rundvik gjorde en lika fin prestation som svenska landslaget på söndagen när man besegrade Hemmalaget Sörmjöle med 5-3 efter att ha legat under med 2-0 i halvlek. Även om svåraste konkurrenten Vännäs vann sin match mot Bjurholm vill det mycket till om seriesegern ska gå Rundvikarna ur händerna. Nu leder man nämligen serien med tre poäng när tre omgångar återstår och med kraft av en överlisen målskilnad behövs i praktiken bara en "pinne" till.

Spelansigt var nog Sörmjöle minst lika bra denna gång, men nu hade hemmamålvakten Lars Granberg sin stora svåraste dag och får fastslå att sig åtminstone två av Rundviks mål. Vi tänker då närmast på tredje och fjärde halvtidsmålet, som var direkt schabbi från Lars' sida. Arne Molander var vid båda tillfällen inte sen att utnyttja blågultens målen kom inom loppet av en minut...

Nu var det inte bara målvakten som hade en dålig dag. Det gäller även samtliga spelare i utförandet i första halvlek gick det väsentligen utmärkt, men då hade heller inte Rundvik hittat sin riktiga melodi.

● TRE STRUTEN
Erik Eklund - Rundviks center alltså - presenterade sig även denna gång som den här seriens verkliga skyttekung. Här hälsade vi på två av lagets "strutar" och har sammanlagt i årets serie gjort inte mindre än 20.

Erik har alltså verkligen löd i högeröjan, men spelansigt är han desto anonymare. Han kan dock beskylfas för att vara överambitiös på planen, men nu är det ju förstas målen som räknas...

Arbetsvilligast i laget var i stället inrikes Charlie Gustavsson. Möjligen är Charlie lite för i bollen, men oenkligen värdefull. Han skötte även om det första reduceringsmålet, som gav laget en välbehövlig inspektion. Bra var även den andra inriksen Arne Molander, som visade sin påslagskraft vid de redan nämnda schabbelmålen.

● GENOMSKARARE
Rundvik satte i andra halvlek in Ture Ottosson i stället för Lars Becklund som ytter. Det blev ett lyckat schackdrag. Ottosson gjorde visserligen något större visst av sig spelansigt, men slog ett par nästan genis genomsnittare, som även gav utdelning i mål.

I Rundviks förvar var centerhalven Gösta Funzin den bästa. Han hade dock utövat ett styra bollen i spelet mål efter en trasslig situation, men hans spel i övrigt förlorade en hel del. Även halven Kjell-Erik Svensson är värd ett omnämnande.

● MESSELYCHAT
Sörmjöles förvar hade som sagt en målskyddsdag. Bland förvararna var Ivan Karlsson det stora namnet. Han svarade praktiskt taget ensam för lagets samtliga mål, dvs två "trikar" mål samt var uppbyggman till Rundviks självsmål.

Av de övriga i Sörmjöles kedja kan Erling Karlsson och Rune Gustavsson nämnas.

MÅLEN: 1-0 Ivan Karlsson (10), 2-0 självsmål (2), 2-1 Charlie Gustavsson (47), 2-2 Erik Eklund (49), 2-3 Arne Molander (59), 2-4 d.o. (60), 2-5 Erik Eklund (75), 3-5 Ivan Karlsson, straff (80).

DOMARE: Holger Larsson, Umeå

Bureå-Lövängar
1-0 (1-0)

MALGORARE: 1-0 Ake Dahlberg. ALLMAN SYN: Matchens tendens var tydligen "spöka och spring". Om det nu är så effektivt låg vi våra ögon. Målet kom genom Ake Dahlberg, som stod klart offside. En gång så inte åtminstone en av linje domarna observerade detta. Som sagt något större spel bjöds det inte på. De bättre i Bureå var Alge Åberg och Jönsson Led Dahlberg, som inte sågades in i andra halvlek. Han gjorde så bra drän sig att han tog i fortsättningen för lika sig som ordnar i Bureås övertränga tropp.

Lövängar har ett jätte lag. Ch Sivlan, Andersson tillhörde Bureås dominerande spelare och plöjde mycket effektivt ned Lövängarna.



Skyttekungen Erik Eklund krävar för kung och Rundvik när han här ökar sitt lags ledning till 5-2. Sörmjöle-förvararna som förgifta försvärs situationen är Rolf Norrman och Staffan Johansson. T. v. Rundviks Arne Molander.



Hundet högre är här Rundviks Arne Molander i en fräsig nickduell. Men nu hade förstås Sörmjöles Ove Norrman ett handikapp, då han även "pö riktigt" är ett hund kortare...

Målå-Robertsfors 5-0
MALGORARE: 1-0 Gunnar Lindberg (12), 2-0 Bertt Stenlund (37), 2-1 och 4-0 Roland Olafsson, 2-0 Led Gustavsson.

ALLMAN SYN: Målå kunde lika gärna ha varit med 10-0 om man bara haft en gnutta mer tyngd i kedjan. Målå dominerade hela matchen, men gick onödigt ofta i Robertsfors offside-fällor. Hemmalaget hade rätt in för att ordna så många mål som möjligt under matchen och det resulterade i sjuströket. 2 mål. Diät i Målå var Erik Tjernlund och Bertt Stenlund i försvaret liksom nye backen Nisse From. I kedjan var Bertt Stenlund, Gunnar Lindberg och Led Gustavsson de klart bästa.

ROBERTSFORS hade sina bättre kort i Veikko Kuono och Matti Andersson i försvaret medan kedjan bars upp av Kjell Sildlund och Sture Söderström.

DOMARE: Bengt Wahl från Ludvika.

Hörnefors-Tvärålund
4-5 (2-2)

MÅLEN: 0-1 Jan Johansson (18), 1-1 Håkan Jonsson (28), 2-1 Hans Jonsson (37), 2-2 Ake Strandgren (42), 2-3 Sture Eriksson (56), 2-4 Birger Mattsson (63), 2-5 Sture Eriksson (70), 2-6 Hans Jonsson (77), 4-4 Sten Olof Hellman (81), straff.

ALLMAN SYN: Hörnefors lyckades inte att definierat slåra ett seriöskontrakt, när man på hemmaplan mötte Junbon Twvärålund. Spelet var dåligt och tempofattigt matchen igenom. Det visades med all tydlighet att det var två betydligt som möttes. Drottning var det en mycket irriterad stämning på planen vilket gjorde att matchen gav ett annu sämre intryck.

I hemmalaget kan beröm endast ges till Göran Nordahl för hans goda kick och till Anders Eklöv för hans uppförande arbete. I övrigt var försvaret ständigt vidöppet och kedjan utan kombinationer.

Hörnefors hade försvaret en till synes lätt uppgift, men dålig markering gjorde att Hans Jonsson kunde göra tre mål. Kedjan spelade stundtals hyggligt för att bland helt förvinnna. Den drivande kraften var som vanligt Ake Strandgren. Berom ges även till Birger Mattsson.

DOMARE: Ake Lindahl, Umeå

Umeå IK-Sandvik IK
1-2 (1-1)

MÅLEN: 1-0 Hans Westrom (5), 1-1 Björn Sjöström (17), 1-2 Sven Furberg (60).

ALLMAN SYN: Sandvik gjorde en av sina sämre matcher men trots detta kunde man björja båda poängen mot UIK. Spelet förstades mycket av den hårda vinden i planens längsriktning. UIK var under den första halvleken det något bättre laget och skulle nog ha gjort fler mål än det enda man nu orkade med. I den andra halva Sandvik någgo mer av spelet. Om poängfördelningen skulle skett efter spelet så skulle man ha delat broderligt.

BAKT I UIK: Hå Stefan Olafsson, Hå Björn Alenius och Hå Hans-Erik Nashögl.

BAKT I SANDVIK: Hå Kalle Löfgren, Hå "Pöret" Ogdlund och Hå Björn Sjöström.

DOMARE: Kurt Haksson, Vindeln.